



de **KIEKEBOES**

Persconferentie 'de Kiekeboes in De Haan' - donderdag 28 juni 2012 **Toespraak door Wilfried Vandaele, schepen van Cultuur**

Dat wij hier vandaag ons Kiekeboesproject kunnen voorstellen, doet me bijzonder veel plezier. Een paar jaar geleden was Merho te gast in onze bibliotheek met een tentoonstelling over de Kiekeboes. In mijn toespraak droomde ik toen even weg en zei ik dat ik ernaar uitkeek dat Merho ook eens een album zou maken dat zich in De Haan afspeelde: "Fanny in de bibliotheek, Fanny op het strand, Fanny bij de schepen van Cultuur...", zei ik toen.

Hoongelach was mijn deel. Toch heeft de tekenaar mijn suggestie ter harte genomen en heeft hij ter gelegenheid van 35 jaar de Kiekeboes een verhaal gemaakt dat zich afspeelt in onze gemeente: "Alle Eendjes".

De schepen van Cultuur komt inderdaad in het album voor, maar niet met de bloedmooie, jonge blonde Fanny aan zijn zijde. Nee, aan de zijde van onze burgemeester. Dank je wel, mijnheer Merho. Als ik jou ook eens een plezier kan doen, zal ik het zeker niet laten!

Die cameo, waarbij herkenbare mensen even door de strip wandelen, is een typisch fenomeen in de albums van de Kiekeboes. En wie goed kijkt, zal nog wel meer Haanse figuren terugvinden in het album. Ook enkele gemeenteraadsleden uit de oppositie komen voor in het verhaal, maar zij zijn – terecht – vermomd als boef en dus niet op het eerste gezicht herkenbaar.

Het reguliere, "normale" album, is al in de handel, maar vandaag brengen we ook een bijzondere uitgave op de markt met een speciale kaft en een katern van 8 pagina's over De Haan (kostprijs €6,95). Dit album verschijnt in het Nederlands, Frans en Duits en het is enkel te koop in De Haan. De Franstalige versie draagt de titel "Les Marteaux. Canards en pagaille" en de Duitstalige "Die Kuckucks. Alle meine Entchen". Had ik geweten dat de Franse en Duitse vertalingen zo zouden klinken, dan was ik er nooit aan begonnen. Ook de bibliofiele uitgave, met de potloodtekeningen, wordt enkel in De Haan verkocht.

In juli en augustus kunt u in onze gemeente, in De Haan en Wenduine, aan allerlei activiteiten deelnemen die de Kiekeboes in de kijker stellen. Een familiezoektocht voor volwassenen en kinderen – met een uitgebreide prijzenpot -, de Kiekeboesfilm "Het Witte Bloed" die wordt vertoond in onze bioscoop Rio, workshops striptekenen, signeersessies, enz.

Ook onze jeugddienst, onze toeristische dienst, onze sportdienst, onze cultuurdienst, overgieten tal van zomeractiviteiten met een Kiekeboessausje:

schattenjacht, zaklopen, fortbouw...

Hier in d' Annexe loopt de hele zomer de tentoonstelling over "kunst in de Kiekeboes". De tentoonstelling is elke dag open van 10 tot 13u en van 14 tot 20u.

De handelaars dragen eveneens hun steentje bij tot dit project. Ze werken met een spaarkaat, er is een Kiekeboesbier, er is Kiekeboesmarsepein, enz. In onze restaurants staat je bord op een Kiekeboesonderlegger, en de handelszaken delen prenten uit die kinderen kunnen inkleuren.

Misschien komt er ook een miss Fannyverkiezing. De uitgeverij had me dat beloofd en ik had, op basis van mijn ongecontesteerde deskundigheid terzake, zelfs al het voorzitterschap van de jury aanvaard, maar een politicus kan dezer dagen niet voorzichtig genoeg zijn in de nabijheid van jonge meisjes en vrouwen, dus misschien moeten we daar nog eens over nadenken.

Ik wil iedereen van harte danken die aan ons project heeft meegewerkt. In de eerste plaats Rob, de auteur Merho, die een graag geziene gast is in De Haan, en zijn optrekje heeft in de deelgemeente Wenduine. Volgende week wordt Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad en tweede verblijver hier in De Haan, benoemd tot ereburger van onze gemeente. Wie weet, Rob, als je goed je best blijft doen, is die uitzonderlijke eer in de toekomst ook voor jou weggelegd. Ik dank ook de mensen van de uitgeverij, van De Lijn, de vele medewerkers van onze gemeentelijke diensten, de handelaars van De Haan en Wenduine, en de collega's in het schepencollege, die het project mee mogelijk hebben gemaakt.