



Averell Dalton

EERSTE OPTREDEN: LUCKY LUKE 12: DE NEVEN DALTON (1958, EERSTE DRUK BIJ DUPUIS) • GECREËERD DOOR: MORRIS + RENÉ GOSCINNY

BEDREIGING: ☠☠☠☠☠

Van alle telgen van het Dalton-geslacht die al in de reeks Lucky Luke passeerden, is Averell beslist de domste. Hij is met zijn 2,13 meter niet alleen de grootste van de vier neven Dalton, hij is ook de grootste slokop. Hij is niet te beroerd om een paard binnen te werken (heiligschennis in het Wilde Westen!). In DE ERFENIS VAN RATAPLAN ziet hij zelfs een bijkomend voordeel in een vermomming als Chinees: "want dan kunnen we hond eten!" In Rataplan, die in stupiditeit niet moet onderdoen voor Averell, ziet hij wel eens een aanlokkelijk maaltje, al zijn beide ook wel beste maatjes. Zijn culinaire voorkeuren zijn soms bizar. Een stuk zeep (zie MA DALTON) vindt hij een smakelijk tussendoortje. Ach, eigenlijk lust de veelvraat gewoon alles. In DALTON CITY lijkt hij als chefkok van een restaurant dan ook zijn roeping gevonden te hebben, maar voor zijn poffertjes in pikante saus feliciteert William hem voor zijn voortreffelijke viskrokten terwijl Jack zou zweren dat hij net pizza at. Hoe dan ook is hij gebelgd als Lucky Luke dezelfde voorgeschotelde maaltijd categoriek weigert omdat het niet te eten zou zijn. Rataplan daarentegen smaakt alles, ook het stuk zeep (bis) dat Jack uit zijn handen laat glippen.

Averell is ook de jongste van de vier. Hij is de tegenpool van 'grote' broer Joe en laat zich door hem stevast op sleeptouw nemen. De outlaw in hem wordt enkel



(UIT LUCKY LUKE 13 (DARGAUD): DE GENEZING VAN DE DALTONS)

gewekt op aansporen van zijn broers. Liever steelt hij een lamsbout dan de kassa. Door zijn goedgelovigheid en makkelijk te beïnvloeden persoonlijkheid weet Lucky Luke hem net zo goed voor zijn kar te spannen om de overige Daltons een stok in de wielen te steken. In DAISY TOWN bijvoorbeeld drijft Luke Averell zo ver om zich ook verkiesbaar te stellen als burgemeester om het tegen Joe op te nemen. Een van zijn verkiezingsbeloftes is het stadje te ontdoen van... de Daltons.

Met zijn domme opmerkingen of handelingen krijgt hij Joe regelmatig op de kast. Jack en William moeten hem dan telkens tot kalmte aanmanen.

Waar Averell integendeel in onderschat wordt, is zijn sterkte. Zowel in DE NEVEN DALTON als DE DALTONS IN DE BLIZZARD blijkt hij een geofend bokser te zijn. Hij kan zich zelfs staande houden tegen Lucky Luke. Hij is bovendien net zo'n geofend schutter als zijn broers. In meerdere gevallen heeft hij het geluk aan de kont hangen én hij is het favoriete zontje van Ma Dalton, tot grote jaloezie van zijn broers, Joe in het bijzonder.

Gevaarlijk is Averell allerminst, zeker niet op zijn eentje. In groep is hij de minst lucratieve vangst voor premiejagers. Op Wanted-posters wordt bij hem de laagste beloning vermeld. In DE NEVEN DALTON is hij zelfs "not wanted".

“

Wanneer eten ze hier?"

Variant op de vaak voorkomende vraag van Averell Dalton: "Wanneer eten we?" (UIT LUCKY LUKE 18 (DARGAUD): DE SCHAT VAN DE DALTONS)

(David Steenhuyse)